



Er komt veel informatie langs bij het bestuur van de Kring. Een selectie vindt u in deze periodiek. Zes keer per jaar ontvangt u deze Nieuwsbrief.
Heeft u iets te melden, een vraag over of een aanvulling bij een onderwerp, meld dat s.v.p. via nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl.
De Kring is een vereniging van en voor alle 664 leden.
In deze Nieuwsbrief staan de komende activiteiten en zaken waar wij als Kring mee bezig zijn.

Verslag ALV van 18 april 2024

Omdat voorzitter Harry Klein Koerkamp vanwege een operatie verhinderd was opent vice-voorzitter Willem Kleijn de jaarlijkse ledenvergadering van de OKRR.
44 leden vonden de weg naar de Petruskerk in Spankeren.

Willem Kleijn kon tot ons aller vreugde vertellen dat het ledenaantal was gegroeid naar 654 per 1-1-2024.

Het officiële gedeelte van de vergadering met notulen, jaarrekening 2023, verslag kascommissie, jaarverslag 2023 en begroting 2024 was in 25 minuten geklaard, het bestuur werd gedechargeerd.

Penningmeester Wim van den Beukel werd herbenoemd, nieuw bestuurslid Theo Bakhuizen werd verwelkomd en benoemd en gaat de functie van secretaris vervullen.

Na de pauze hield Arno Maan een lezing over Landstorm Nederland en hun inzet bij de Slag om Arnhem, een interessant en boeiend verhaal.



Zondagmiddagwandelingen 2024

Ook dit jaar worden er weer zondagmiddagwandelingen volgens onderstaand schema georganiseerd.

De eerste dorpswandeling van dit seizoen is was op. zondag 7 april, loopt over het Hof te **Dieren**. De flinke opkomst zorgde er voor dat zowel Nelleke den Boer als Jeroen van Gessel met een groep op pad konden.
Op 5 mei: wisten Hans Cornelissen en Frans de Boer hun gehoor te boeien met een rondgang door het verleden van de **Ellecom**.



Op zondagmiddag 2 juni is **Rozendaal** aan de beurt.

Michael Ruseler en Jan Schaefer starten om 13.00 uur bij de geërfdenbank aan de Pinkenbergseweg.

Vanaf daar lopen we omhoog via het Vitens terrein, de water opslag als aansluiting op de vorige wandeling, daarna de Emma pyramide, begraafplaats Rozendaal, voormalig hotel Rozendaal en tot slot de Koningsberg. Cathrien van de Ree zal over dat laatste deel het verhaal doen.

In de rest van dit jaar volgen nog:

7 juli: **Spankeren** – Ton Elzebroek en Wim van den Beukel

4 augustus: **Laag-Soeren** – Cees Ursem, Harry Klein Koerkamp

1 september: **Velp** – Martin Idema en Ko Jacobs

6 oktober: **Rheden** – Hermien Rijnbende en Marnix Nijenhof

3 november: **De Steeg** – Jan van den Broek en Harrie Kooijman

Meer informatie is te vinden op onze website <https://www.oudheidkundigekring.nl>

90 jaar openluchttheater De Pinkenberg



De aanleg van het openluchttheater (foto uit het Algemeen Handelsblad van 17 oktober 1933).

In de zomer van 1934 werd het openluchttheater De Pinkenberg geopend. Het was één van de vele werkverschaffingsprojecten uit de jaren '30. Deze zomer is het dus 90 jaar geleden, alle aanleiding voor jubileum-activiteit. Ter ere hiervan wordt het openluchttheater omgetoverd tot een romantisch wandelpark. Met uitzichtpunten, mijmerhutten, natuurpoëzie, expositiepaviljoens met historische en actuele foto's en een expositie over de geschiedenis van het openluchttheater.

Meer informatie hierover vind je op www.dezoomerij.nl/depinkenberg.html

In het septembernummer van *Ambt & Heerlijkheid* komt een artikel over het openluchttheater De Pinkenberg.

Najaarsexcursie



De najaarsexcursie voert ons dit jaar op 25 september naar **Kasteel Amerongen** en **Romeins Museum Hoge Woerd** in De Meern.

Bij het nummer van Ambt & Heerlijkheid dat op 5 juni a.s. zal verschijnen, treft u de uitnodiging aan met uitgebreide informatie over het programma, de kosten en de aanmelding voor deelname.

Ambt en Heerlijkheid nr 223

Deze eerste week van juni is het weer tijd voor de bezorging van Ambt en Heerlijkheid.

In juni zijn er Europese verkiezingen. Met hopelijk veel vrouwen op de kieslijst. Een eeuw geleden was dit nog ondenkbaar. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 1923 stond in de gemeente Rheden voor het eerst een vrouw op de lijst, Mej. Grada Johanna Vleeming uit Velp. En ze werd ook nog gekozen. Vier jaar later haalde ze het net niet en bestond de het gemeentebestuur weer uitsluitend uit mannen. We kijken in een artikel naar de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht in Rheden en in Rozendaal.

Verder in dit nummer de volgende onderwerpen:

Pensionhouders in 't Zonnehuis in Ellecom deel 2

Opkomst en verdwijning van de plaatsnaam Worth-Rheden

De Emmapiramide

Van Posthoorn tot McDrive

De Dierense Middenstands Tentoonstelling

Kapper Kamerbeek

Een publicatie over de familie Beumer

Boekbespreking: De maagd van Rosendaal

Hoe oud is dat huis aan de overkant?



Bijzondere aanwinst voor de bibliotheek

Op 28 april j.l. ontving onze archivaris volgende mail van Coen Schimmelpenninck van de Oije:

“Geachte heer De Bes,

Als lid en als oud-voorzitter van de OKRR voel ik mij nog steeds betrokken bij het werk van de Kring. Bij het opruimen van boeken kwam ik tegen het boekwerkje O Neêrland, waak! 't Geldt ùwe zaak. Gedenkboekje van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1913, namens het Bondsbestuur door J.J. van Noort, J.Ph. Marmelstein, Joh. Visser (Amsterdam 1913) 48pp. Op bladzijde 13 wordt het lid Willem Boerman uit Ellecom genoemd en wordt een portret van hem afgebeeld. Ik kan mij voorstellen, dat dit boekje niet bekend is en toch past in de bibliotheek van de Kring. Als u het wilt hebben zend ik het graag toe. Aan de schenking zijn geen kosten verbonden. Is het adres 't Sprengenhuis, Harderwijkerweg 25a, 6957 AB Laag-Soeren? Of moet ik het naar een ander adres zenden?

Met vriendelijke groeten,
Coen Schimmelpenninck van der Oije.”

Uiteraard hebben wij dit aanbod aanvaard. Het blijkt een uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Nederlandsch Jongelingsverbond en Willem Boerman wordt daarin vermeld, inclusief foto en handtekening.

Wie was Willem Boerman?

Willem Boerman, geboren 15 november 1850 en overleden 7 december 1928, was ondermeer de oprichter van de Christelijke Jongeren Vereniging “Spreuken 9:10a” te Ellecom.

In Ambt & Heerlijkheid is in diverse nummers aandacht aan deze prominente Ellecommer besteed. In nummer 215 van juni 2022 staat:

“Onder zeer grote belangstelling wordt op dinsdag 11 december 1928 in Ellecom afscheid genomen van de heer W. Boerman. De krant De standaard van 13 december 1928 schrijft hierover: “Willem Boerman was een pionier op het Christelijk levensterrein. Hij was de man die in 1870 in het nabijgelegen dorpje De Steeg medeoprichter was der Chr. Jongel. Vereen. en een vijftigtal jaren haar Voorzitter; medeoprichter van de Christelijke Scholen te Dieren, Ellekom en De Steeg en lange jaren Voorzitter van de Vereen. van Christelijke Belangen en eenige jaren lid van de Gemeenteraad van Rheden. Ook was hij ouderling van de Hervormde Kerk.”

